

# 'Verslaafde is ook mens'

**VAN OLM BESCHRIJFT ROTTERDAMSE VERSLAVINGSZORG**

**ROTTERDAM** • Rotterdam loopt voorop in de aanpak van de verslavingszorg, maar daar is te weinig aandacht voor. Dat concludeert schrijver Rob van Olm, die een jaar lang verslaafden en medewerkers van Bouman GGZ volgde.

WENDY REMMERSWAAL

Zijn ervaringen beschrijft hij in het boek *Het Gevecht*, dat morgen in Donner wordt gepresenteerd. Schrijver en journalist Rob van Olm kreeg van de Rotterdamse verslavingsinstelling een jaar lang toegang tot de organisatie. Hij volgde een tiental patiënten en medewerkers en beschreef wat hij zag.

„Ik besepte pas later wat een enorm gevecht er geleverd wordt,” vertelt van Olm. „Zowel door Bouman als door patiënten. Verslaafden kunnen ver vallen en personeel moet omgaan met het huidige beleid en de bezuinigingen. Dat gaat ten koste van kwaliteit en arbeidsplaatsen.”

## PRESTATIE

Volgens Van Olm, die vorig jaar het boek *Penoze* over de Rotterdamse onderwereld publiceerde, heeft Bouman GGZ in al die jaren een enorme prestatie geleverd.

Hij doelt onder meer op de nieuwe visie van de instelling sinds 2001. Sindsdien wordt verslaving als

Schrijver Rob van Olm: 'Bouman heeft iets groots verricht, een voortrekkersrol gespeeld op verslavingsgebied, maar het heeft nauwelijks bekendheid.' FOTO

SANNE DONDERS

een psychiatrische ziekte gezien, die vaak voorkomt in combinatie met andere stoornissen. Dit betekende een omslag in de behandeling van patiënten. Zo'n 3000 dak- en thuislozen zijn al van straat gehaald.

„Bouman heeft iets groots verricht, een voortrekkersrol gespeeld op verslavingsgebied, maar het heeft nauwelijks bekendheid. Omdat het in Rotterdam gebeurt,

krijgt het minder aandacht. Alles in Amsterdam is altijd veel 'hotter'. Terwijl daar de verslaafden nog steeds op straat lopen. Van alle verslaafden die ik volgde, gaat het er met slechts één goed nu. Maar het is wel zo dat alle anderen worden geholpen om een menswaardig bestaan te hebben.”

Volgens de schrijver vonden vooral verslaafden het fijn dat hij een boek schreef. „Zij willen dat hun

verhaal gelezen wordt. Wat ze prettig aan mij vonden, is dat ik geen bedreiging ben. Ik stel andere vragen dan een behandelaar en ik benaderde ze neutraal.”

Wat hoopt Van Olm met het boek te bereiken? „Wat ik mooi zou vinden is dat mensen humaner omgaan met verslaafden. Het zijn patiënten. Niet omdraaien, maar aardig zijn. Dan zie je dat je warmte krijgt.”

